

## Vraag het aan Morya



### Laat je niet ontmoedigen

“Weet dat er een werkelijkheid is die jouw werkelijkheid overstijgt. Het is heel belangrijk dat je daar een zicht op krijgt, voor een deel althans, zodat je niet flauw bent, dat je niet voortdurend denkt: ‘dat kan ik niet en dat kan ik niet en dat zal niet lukken’, en eigenlijk kritiek hebt op jezelf, want dit is niet goed.

Weet dat er boze krachten zijn die je verleiden tot ontmoediging. Leer dat zien, en zie dat er mensen zijn die meegaan in deze richting en bijgevolg ook ontmoedigend zijn voor anderen. Ga daar nooit in mee.

Weet dat je een goed iemand bent, dat er een kracht is in jou en dat je met die kracht kan leven, en dan verandert jouw leven inderdaad in de juiste richting.”

A handwritten signature in dark red ink, reading "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”  
(uit hoofdstuk 5: ‘Slechts één weg is jouw weg’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 108

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---